

Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

Uw Hemelse Vader weet immers wat u nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. (Matt.6:32-33)

Lieve allemaal,

Terwijl we als gezin een enerverende tijd meemaken, is het hoog tijd voor onze volgende nieuwsbrief. Fijn dat je hem leest!

Slopen

Eind april wilden we de kamer beneden wat opknappen. Richard heeft ons plafond vervangen, waar regelmatig muizen op liepen. Maar op de ochtend dat hij de muur wilde schilderen, zag hij dat één van de plavuizen in de hoek van de woonkamer omhoog kwam. Omdat je daar niet onder het huis kunt komen, moest hij een gat maken om te kijken wat er was. Al snel bleek dat de houten balken, waar de ondervloer op rustte, verrot waren. Toen ging alles ineens heel snel. Nog geen week later was onze complete woonkamer en keuken weg: alles moest eruit! Wat overbleef, was een grote zandbak met een hoop puin.



Hulp

Wanneer je zo onverwacht in zo'n grote verbouwing terechtkomt, is er nauwelijks tijd om na te denken. Je ziet de klus groeien en daarmee de kosten stijgen. Het is ontroerend wat de oproep van onze TFC teweeg heeft gebracht. Wat zijn we



bemoedigd door de enorme hoeveelheid hulp en steun die we krijgen. Praktische hulp in de vorm van klussers die Richard komen helpen, heerlijke maaltijden, kaartjes/mailtjes en een muur van gebed om ons heen. Financieel hoeven we ons in geen enkel opzicht zorgen te maken en dat is echt een wonder waar we onze God voor prijzen en ook jullie voor willen bedanken. Het is een chaotische tijd voor ons gezin, waarin we 'thuis' missen, en Richard al ruim 6 weken non-stop aan het klussen is. En toch ervaren we zoveel zegen en warmte dat we dankbaar en blij kunnen zijn. We voelen ons geliefd en gedragen!

Opbouwen

Zo gauw je weer kunt gaan opbouwen, zie je het voor je ogen opknappen. Inmiddels ligt er een nieuwe ondervloer, staan de muren weer en hopen we eind juni de woonkamer af te hebben. De keuken komt in verband met de bouwvak pas eind augustus. Maar, zoals velen van jullie weten, houden wij erg van kamperen en overwegen we om voortaan altijd buiten in de tuin te eten... ☺



De kinderen

Veel mensen vragen hoe het met onze kinderen gaat. Juist in de eerste weken van de verbouwing stonden er al wat logeerpartijtjes gepland, ging Maaïke met opa naar Venetië, ging Joost met school naar Oostenrijk en ging Hannah op kamp. Wat een timing! Nu we inmiddels bijna 6 weken in de troep zitten, valt het ons op dat de kinderen er nog nooit over geklaagd hebben. We zijn trots op hen! Wisten jullie trouwens al dat Joost in mei 16 jaar geworden is?



Libelle Zomerweek

Na de voorjaarsbeurzen was er tijd om even op adem te komen, maar voor eind mei stond er nog een nieuwe beurs op de planning: de Libelle Zomerweek. Wanneer je een week weggaat terwijl je huis in puin ligt, is dat wel even vervelend. Alsof je een zinkend schip verlaat... Maar wat was het een goede tijd! Zeven dagen lang mochten we onder een stralende zon in gesprek gaan met de bezoekers op het strand van Almere. Wat is het fijn om te mogen zeggen: 'God heeft je lief. Wat heb je met Hem?' Veel mensen hebben het evangelie gehoord, er was ruimte voor vragen en een luisterend oor. Thuis ging het ondertussen prima. De kinderen hadden gewoon school en Richard heeft lekker doorgeklust.

Bidden

Wil je voor ons blijven bidden? Het is een zegen dat Richard vrijwel alles zelf kan. Het betekent ook dat al zijn andere werk stilligt. Nu doet onze Werkgever daar niet moeilijk over, maar het zorgt toch voor een bepaalde druk. Wil je bidden om energie en kracht voor Richard en ook om wijsheid om de juiste keuzes te maken in onze planning? Komende week is Emke naar een Bijbelstudieweek voor vrouwen waar ze de inleidingen mag verzorgen. Wil je bidden voor een goede week en voor Richard en de kinderen thuis? In het voorjaar heeft Richard ook nog de werkweek op Oase en Emke een kampweek in augustus, voordat de najaarsbeurzen weer beginnen in september. We kijken ernaar uit om in juli een paar weken te kamperen in Frankrijk en wat tot rust te komen.

We wensen jullie een goede zomer, Gods zegen en sturen jullie langs deze weg een lieve groet van ons allemaal.

Richard en Emke

